

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 25 juli 2015

(59e jaargang, nr. 10)

Zondag 26 juli

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e St. Timon; 2^e kerk

Oppas : Lisette van Dulken – Nieske Veldhuisen

Koffie : Marian Kruyning

Zondag 2 augustus

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Mercy ships; 2^e kerk

Oppas : Ellen de Haan – Henk den Hartog

Koffie : Jabé van Noordenne

Zondag 9 augustus

10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam

Collecten : 1^e Gereformeerde Zendingsbond; 2^e kerk

Oppas : Maura Kruijning - Nieske Veldhuizen

Koffie : Nel van den Broek

Zondag 16 augustus

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten: 1^e Uitzending Marjet en Matthijs; 2^e kerk

Oppas : Sara Kroon - Martine Samplonius

Koffie : Bia van de Meent

RONDOM DE DIENSTEN

In de zomertijd volgen we het Gemeenschappelijk Leesrooster. Dit jaar wordt daarin het Marcusevangelie doorgelezen. Ook is er elke zondag een lezing uit het Oude Testament.

Zondag **26 juli 10.00 uur** schrijft het leesrooster Jesaja 63:7-14 en Marcus 6:45-52 voor.

Zondag **2 augustus 10.00 uur** is de verkondiging naar aanleiding van een gedeelte uit Deuteronomium 10 en Marcus 7:1-23.

Gezegende diensten gewenst in onze gemeente of elders op het vakantie-adres!

Vakantie Bijbeldagen

Het waren drie vrolijke en volle ochtenden in het Dorpshuis: *de Vakantie Bijbeldagen!* Er werd buiten getimmerd, binnen gezongen (wat werd het themalied uitbundig meegezongen in de afsluitingsdienst!), geluisterd en gesport. *Bedankt dat je er was, bedankt dat u uw (klein)kinderen bracht en bedankt voor iedereen die zijn steentje bijdroeg aan deze dagen! Voor een impressie van de sfeer, kunt u filmpjes en foto's bekijken op de Facebookpagina van de Protestantse Gemeente Nigtevecht.*

Afscheid Spoorzoekers

Vier groep acht-ers namen onlangs afscheid van de Spoorzoekers.

Elk kregen zij een zegen en tekst mee voor hun toekomst.

Jasmijn kreeg Psalm 42:12 *'Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt'*. **Maureen** kreeg Psalm 23:1 *'De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets'*. **Bartjan** kreeg: Psalm 3:4 *'U, Heer, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande'*. **Julia** kreeg Psalm 25:5 *'U bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer'*.

Het ga jullie goed op je nieuwe school en welkom in de kerkdienst 'voor de groten'.

VAN DE KERKENRAAD

Kort verslag van de kerkenraadvergadering van 2 juli 2015

De vergadering wordt geopend met het lezen van Handelingen 2:42-47 over het leven van de eerste gemeente.

De **vacature van kerkrentmeester** wordt nog één jaar ingevuld door Henno Hennipman. Hij blijft nog aan als voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

N.a.v. het beleidsplan evalueert en bezint de kerkenraad **het Avondmaal**. Om de gemeente bij deze bezinning te betrekken, zal er op de Startdag een enquête hierover gehouden worden.

De diaconie deelt mee dat de **ouderenmiddag** van 16 juni jl. goed bezocht is. Het was een erg gezellige middag.

Het college van kerkrentmeesters heeft een voorstel ingediend bij de gemeente voor de **verbouw van het Verenigingsgebouw**. De welstandscommissie kon zich niet in dit plan vinden. Het college beraad zich over de volgende stappen. *Er wordt voorbede gedaan en de vergadering wordt afgesloten met het gedicht "God draagt je".*

*Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Gerda van Lindenberg*

DIVERSEN

Groeten

Mevr. Bernarda Bleijerveen vroeg mij of ik **alle bekenden in Nigtevecht de hartelijke groeten** over wilde brengen. Op 5 juli is ze 90 jaar geworden!!! In 'Naarderheem' wordt ze goed verzorgd, vertelde ze, maar ze denkt nog vaak aan Nigtevecht terug. Hoe kan het ook anders voor haar, want hier is ze geboren en heeft ze altijd gewoond.

Nel de Haan

COMMISSIES

Startdag

Als het "gewone leven" weer gaat beginnen, je regelmatig weer in de file staat, de kinderen weer naar school fietsen, gaat ook het kerkelijk seizoen weer van start. Dit gebeurt in de vorm van onze welbekende startdag.

De datum dit jaar is 13 september.

Het thema is "Samen onderweg".

De startdagcommissie is al druk bezig met voorbereidingen hoe we met elkaar samen onderweg kunnen gaan. We geven u alvast wat "tip van de sluier-info" over wat we gaan doen deze dag.....Er zijn gemakkelijke schoenen voor nodig, een extra vestje is handig, stembandoefeningen kunnen ook heel nuttig zijn en vergeet de zonnebrand niet!

Wilt u of jij alvast overwegen of u/jij een bijdrage kunt leveren aan het taartenbuffet? Wij horen graag!

Wij hopen deze dag met u en jou te vieren!!

*Met vriendelijke groet, de startdagcommissie,
Rolinka, Marian, Carla, Nieske, Christa en Marieke*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtend 21 juni	€ 86,00	Oude stand kozijn: € 8,50
Ochtend 28 juni	€ 77,30	Erbij € 7,50
Ochtend 5 juli	€ 76,00	Nieuwe stand kozijn: € 16,-
Ochtend 28 juni	€ 85,75	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	21 juni	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€	73,85
Ochtendcollecte	28 juni	Vakantie Bijbeldagen	€	195,00
Ochtendcollecte	5 juli	JOP jeugdwerk	€	66,90
Ochtendcollecte	12 juli	Eprafra	€	93,20

Met een vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

AGENDA

Iedere donderdag, 12.30 -13 uur, **Voedselbank** Weesp, spullen brengen
Dinsdag 11 augustus, 14.30 uur, **ouderenmiddag**, Ver.gebouw
Zondag 16 augustus 19.30 uur **Afscheid Matthijs en Marjet Hoogendoorn**
Zondag 13 september, 10 uur, **startdag**, kerk
Zaterdag 19 september, 10 uur, **De Wandelende Tak**, Amsterdam CS

BIJBELLEESROOSTER

juli		5 wo	Handelingen 24:10-27
27 ma	Jesaja 63:15-64:2	6 do	Handelingen 25:1-12
28 di	Jesaja 64:3-11	7 vrij	Handelingen 25:13-27
29 wo	Jesaja 65:1-7	8 za	Handelingen 26:1-18
30 do	Jesaja 65:8-16	9 zo	Handelingen 26:19-32
31 vrij	Jesaja 65:17-25	10 ma	Psalm 34
		11 di	Handelingen 27:1-12
augustus		12 wo	Handelingen 27:13-26
1 zat	Psalm 15	13 do	Handelingen 27:27-44
2 zo	Marcus 7:1-23	14 vrij	Handelingen 28:1-16
3 ma	Marcus 7:24-37	15 zat	Handelingen 28:17-31
4 di	Handelingen 24:1-9	16 zo	Leviticus 24:1-9

Kort gebed- *Oeke Kruythof*

Ik ren maar raak
van hot naar her
ik zoek
en
zoek
en
zoek -
Ten diepste
zoek ik
U
laat U vinden
God

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Verschijningsdata van het Contactblad 2015 : 5 en 26 september, 17 oktober, 7 en 28 november en 19 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p>Zaterdag 15 augustus 2015</p> <p>Kopij graag inleveren <i>uiterlijk</i> op : 8 augustus</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Lampe, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

OVERWEGING

Preekschetsen

Paul Oskamp is gedurende 52 jaar in kerkdiensten voorgegaan.

In 2010 kwam daar een einde aan. In de leegte die toen ontstond besloot hij fragmenten te bloemlezen uit zijn preken van de laatste dertig jaar.

Liefde bovenal

De liefde gaat al Gods gaven te boven.

Met de komst van de heilige Geest
wordt de liefde in ons hart uitgestort.

Liefde is de vrucht van de Geest,
daar herken je een kind van God aan.
De liefde is typerend voor een christen,
daarop zijn we allemaal aanspreekbaar.

Als we de liefde niet hadden ...

Al wist ik alle geheimen van de theologie,
al zou ik het dak van de kerk preken,
al gaf ik alles weg, zoals sint Maarten,
of Franciscus of moeder Theresa,
al zou ik opbranden in mijn dienst
maar ik had de liefde niet ...

Zonder echte bewogenheid om mensen
wordt alles vals.

Dan ontardt liturgie in vormendienst
en wordt dienstbetoon verdacht.

Dan worden menselijke relaties een zoeken
van jezelf en dus een gebruiken van de ander.

Denk het eens weg en je beseft op slag
de onmisbaarheid van de liefde,
die warme golfstroom die God en mensen,
en mensen met elkaar verbindt.

Alles gaat voorbij,
alleen de liefde blijft.