

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 17 oktober 2015

(59^e jaargang, nr. 14)

Zondag 18 oktober

10.00 uur ds. mw. Y.H.M. Hsu, Baambrugge
Collecten : 1^e Werelddiaconaat; 2^e kerk
Oppas : Lisette van Dulken – Rachel Kroon
Koffie : Jacobien Kalule
19.00 uur Helmert-Jan van Maanen, Ede
Collecte : kerk

Zaterdag 24 oktober *Oecomenische oogstdankviering* *LTO Noord afdeling gooi- en Vechtstreek* *Mmv Christ. gemengd koor Rehoboth, Amsterdam*

19.30 uur Marian Kroone-van der Laarse en Arie de Winter

Zondag 25 oktober

10.00 uur ds. Casper van Dorp, Garderen
Collecten : 1^e Plaatselijk bijz. kerkwerk; 2^e kerk
Oppas : Marieke van der Bijl – Irene Udo
Koffie : Henk Holtmanns

Zondag 1 november

10.00 uur ds. M. van der Poel, Utrecht
Collecten : 1^e Zending; 2^e kerk
Oppas : Joas van der Linden – Marieke van der Bijl
Koffie : Marian Kruijning
19.00 uur ds H. van der Wilt, Abcoude
Collecte : Zending

Zondag 8 november *Dankstond voor gewas en arbeid/ Plusdienst*

10.00 uur ds. A.S. de Winter
Collecten : 1^e Diaconaat; 2^e kerk
Oppas : Tessa van der Linden – Ellen de Haan
Koffie : Jabé van Noordenne

RONDOM DE DIENSTEN

In de komende weken ga ik een aantal keren elders voor. Wat de gastvoorgangers zullen lezen en verkondigen is een verrassing, hoewel de kern altijd zal zijn: Jezus Christus is onze Heer. De twee diensten waarin ik wel voorga zijn beide dankdiensten voor de oogst en het werk dat dit jaar verricht hebben.

Zaterdagavond 24 oktober 19.30 uur viert de Land- en Tuinbouw Organisatie uit onze regio, is ons kerkgebouw haar oogstdienst. De oecumenische viering wordt opgeluisterd door het Christelijk gemengd koor Rehoboth uit Amsterdam dat op de piano begeleid wordt door Wolter Willemsen. *Iedereen is welkom deze dienst mee te vieren.*

Zondag 8 november 10.00 uur vieren we als gemeente onze dankdag. Een moment van dankbaarheid dat God alles deed groeien en bloeien. Van oorsprong gericht op de primaire sector, die werkt met de natuur. Maar ook wie in onze economie werkt in de industriële of dienstensector weet zich afhankelijk van Gods zegen. In een vrolijke **Plusdienst** danken we voor schoolprestaties, vruchten van ons werk en de opbrengst uit de natuur.

Met hartelijke zegengroet, ds. Arie de Winter

VANUIT DE GEMEENTE

Voorbede

Het kerkelijk seizoen is weer begonnen en velen zetten zich hiervoor in. Graag staan we als gemeente daarbij om u/jou heen. Door mee te bidden om een zegen en samen te danken voor vruchten van het werk.

Op de startdag zijn hiervoor gebedsbriefjes uitgedeeld en de eerste zijn inmiddels binnengekomen (contactcommissie, kerkrentmeesters, organisten, 16+ jeugdwerk en de crèche). *Heeft uw groep, jouw taak het briefje gemist? Geef aan ds. Arie de Winter door: waarvoor de gemeente met jullie mag (1) bidden en (2) danken. In één van de diensten zullen we dit dan in gebed brengen.*

JEUGD

Laatste oproep Rock Solid

Voor de Rock Solid is tot nog toe geen nieuwe leiding gevonden. Wanneer er geen nieuwe leiding opstaat, zal er dit seizoen geen missionaire tienerclub zijn. Dat zou jammer zijn, want de groep 8-ers en brugklassers uit ons dorp genoten altijd erg van de creativiteit, persoonlijke aandacht en korte geloofsgesprekken. *Wie eens in de 2 tot 4 weken een vrijdagavond zijn/haar tijd en geloof wil delen met deze jonge tieners kan zich tot en met de herfstvakantie melden bij ds. Arie de Winter of aan Rick, Frank of Thijmen vragen om meer informatie.*

(Nieuwe) catechese groepen gestart

De jongeren van 15 jaar en ouder hebben zo'n 4-5 jaar Follow Me gevolgd en waren toe aan een nieuwe vorm van geloofsverdieping. Eens in de 3 weken gaan we op maandagavond bij elkaar komen. We voeren dan met elkaar en de Bijbel een gesprek over vragen als: Wie is Jezus? Hoe bouw je een relatie met Hem op? En: wat is de waarde van de Bijbel daarbij? De groep van 8 jongeren wordt begeleid door Carla Holtmanns en ds. Arie de Winter.

*Voor de 12-15 jarigen blijft er overigens **Follow Me** gegeven worden. Hierbij zijn 'oud-On Trackers' ingestroomd en is een groep ontstaan van 5 catechisanten. De Follow Me wordt gegeven door ds. Arie de Winter en is eens in 2 weken, op maandagavond om 19.30 uur.*

*De **On Track basiscatechese** voor 10-12 jarigen heeft nieuwe leerlingen uit groep 7 verwelkomd en bestaat nu uit 9 kinderen. Deze groep komt eens in de 2 weken op donderdagmiddag bij elkaar en wordt geleid door ds. Arie en Karen de Winter.*

Bidt u mee voor de kinderen, tieners en jongeren van gemeente? Om vriendschappen, om geloofsverdieping en gezegende, gezellig bijeenkomsten?

KRINGEN

Koffie mét

Dag dames! Een nieuw seizoen Koffie mét staat weer voor de deur! Dit jaar pakken we het een beetje anders aan. Omdat het afgelopen jaren best lastig was om huiskamers te vinden om te 'koffiemétten', hopen we elkaar komende periode te ontmoeten in het Verenigingsgebouw. De mét bij de koffie willen we afwisselend laten verzorgen door één van jullie. Koffie en thee regelen we ter plekke. De avonden staan in het teken van gezelligheid, gesprekken en ontmoeting. De verdieping daarin zoeken we door een lied, een stukje te lezen uit een boekje en gebed.

We zien jullie weer graag op woensdag 18 november van 20.00 – 22.00 uur! Geef het ook gerust door aan vrouwen uit je omgeving. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Voor in de agenda: Koffie mét 18 november, 9 december, 20 januari, 24 februari, 16 maart en 18 mei

Heb je vragen/opmerkingen/tips/ideeën, laat ze ons weten!

Een hartelijke groet van Wyke en Ellen

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtendcollecte	30 augustus	Zending	€	146,40
Ochtendcollecte	6 september	Missionairwerk	€	70,45
Ochtendcollecte	13 september	Youth for Christ	€	98,20
Ochtendcollecte	20 september	Vredeswerk	€	103,40
Avondcollecte	20 september	Vredeswerk	€	43,85
Ochtendcollecte	27 september	Wilde Ganzen	€	133,10
Ochtendcollecte	4 oktober	Kerk en Israël	€	77,40

Met vriendelijk groet, de diaconie, Corry Hennipman

Beste gemeenteleden, op zondag 18 oktober willen we graag als diaconie een extra collecte houden voor de “Christelijke hulporganisaties in actie voor vluchtelingen”

De organisaties Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA zijn gestart met de actie **Help Vluchtelingen Nu**. Ze vragen als Christelijk Noodhulpcluster aandacht voor de grote vluchtelingenstroom die naar Europa trekt, en wijzen tegelijkertijd op de nog veel grotere groep ontheemden die zich nog middenin of rondom de brandhaarden in het Midden-Oosten bevindt.

In de regio van het Midden-Oosten werken de organisaties aan duurzame oplossingen. Van de totale opbrengst van de actie Help Vluchtelingen Nu gaat een groot deel naar de conflictgebieden of omliggende landen. Hier ligt de bron van de enorme vluchtelingenstromen. Het lukt overheden in de vaak fragiele landen niet hun taak goed op te pakken. Hulp in de regio is daarom hard nodig.

Namens de diaconie, hartelijk bedankt!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtend 30 augustus	€ 61,60	Stand kozijn: Onveranderd € 16,-
Ochtend 6 september	€ 89,10	
Avond 6 september	€ 44,90	Gift € 60,-
Ochtend 13 september	€ 101,65	
Ochtend 20 september	€ 88,00	
Ochtend 27 september	€ 67,80	
Ochtend 4 oktober	€ 70,35	
Avond 4 oktober	€ 64,05	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

COMMISSIES

Van de zendingscommissie

De tijd van de tijdelijke onderkomens is voorbij. De meeste Nederlanders hebben hun tent weer ingepakt, de caravan in de stalling, en de slaapzakken liggen weer op zolder. Na de vakantie is het weer fijn om thuis te komen en het gewone ritme weer op te pakken. Het gewone ritme, vaak zo gewoon, dat je niet beseft hoe waardevol dat is!

Voor vluchtelingen die zich in Nederland mogen vestigen is dat totaal anders. Voor hen is de tijd van tijdelijke onderkomens eindelijk voorbij. Maar zij hebben geen vrienden, geen kerk waar ze zich thuis voelen. Het bereiken van een passende maatschappelijke positie is een moeizame en vaak langdurige of onmogelijke weg. Vaak hebben ze na een angstige vlucht en een spannende procedure voor het eerst tijd om te realiseren wat hen eigenlijk is overkomen. Het is zo belangrijk dat er dan mensen zijn die naast hen staan. Eén van de dingen die Stichting Gave doet is Christenen mobiliseren om deze vluchtelingen te helpen. Hen in dit vreemde land te helpen met de alledaagse problemen die ze tegenkomen. Vriend voor hen te zijn. Hen er op te wijzen dat je met God altijd verder kan, hoe erg alles wat je had opgebouwd ook in puin ligt.

Op 1 november is de collecte bestemd voor de stichting Gave.

Steunt u dit werk met uw gift?

Op deze zondag zal er iemand in de dienst iets over het werk van Stichting Gave komen vertellen.

Afgelopen jaar waren er 6 collectes bestemd voor het zendingswerk. Wanneer er een collecte voor de zending wordt gehouden zal er in het vervolg iemand van de zendingscommissie in de kerk collecteren. Wij danken u hartelijk voor de giften van het afgelopen jaar.

Stand van zaken fietstocht Eveline

In het vorige Contactblad schreef ik hoe de fietstocht was verlopen. Nu kan ik doorgeven dat er tot 23 september jl. een bedrag van € **886,70** is opgehaald voor de kinderen in Pakistan. Van dit bedrag kunnen 118 kinderen een maand gratis naar school.

Enkele mensen hebben aangegeven alsnog een bijdrage te willen geven. Dit kan nog steeds. Graag zelfs :-)!

Je kunt je bijdrage in de collectebus bij Attent doen, zie ook www.sleutel2000.nl, of deze overmaken naar rekeningnummer NL87 RABO 0333 8195 27, Stg Asian Care, Krimpen aan de Lek, o.v.v. 'Sponsortocht Mission Schools Pakistan'.

Namens de leerlingen van de Mission Schools nogmaals hartelijk dank - bahut shukria (bahot sjoekriaa) in het Urdu.

Hartelijke groet, Eveline

AGENDA

Iedere donderdag, 12.30 -13 uur, **Voedselbank** Weesp, spullen brengen

Maandag 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december, 11 januari, 1 en 22 februari en 18 maart (afsluiting), 19-20.15 uur, **Follow Me**.

Donderdag 29 oktober, 19 november, 3 en 17 december, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart, 17 uur, **On Track**.

Zaterdag 7 november, 19.30 uur, **concert**, Kerk

Donderdag 5 en 26 nov, 17 dec, 14 jan, 4 en 25 febr en 17 maart, 10-11.30 uur, Verenigingsgebouw, **Donderdagochtend-gesprekskring**

Woensdag 18 november, 9 december, 20 januari, 24 februari, 16 maart, 18 mei, **Koffie mét**, Verenigingsgebouw

BIJBELLEESROOSTER

oktober		30 vrij	Numeri 2:1-17
19 ma	Jesaja 29:17-24	31 za	Numeri 2:18-34
20 di	Spreuken 15:1-11		
21 wo	Spreuken 15:12-22	november	
22 do	Spreuken 15:23-33	1 zo	Psalm 119:145-152
23 vrij	Psalm 119:129-136	2 ma	Numeri 3:1-16
24 zat	Marcus 10:32-45	3 di	Numeri 3:17-32
25 zo	Marcus 10:46-52	4 wo	Numeri 3:33-51
26 ma	Psalm 119:137-144	5 do	Numeri 4:1-20
27 di	Numeri 1:1-16	6 vrij	Numeri 4:21-33
28 wo	Numeri 1:17-43	7 zat	Numeri 4:34-49
29 do	Numeri 1:44-54	8 zo	Psalm 146

COLOFON	COPIJ
<p><i>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</i></p> <p>Verschijningsdata van het Contactblad 2015 : 28 november en 19 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p>
	<p>Zaterdag 7 november 2015</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op :</p> <p style="text-align: center;">31 oktober</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Lampe, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>

- *Bijlagen:*
- Overweging
- Schoenmaatjes
- Concert in de kerk
- Nieuwsbrief fam. Hoogendoorn

OVERWEGING

Van mij

Bidden is 'praten met God'. Ja, dat hoor je vaak mensen zeggen. Maar wat bedoelen ze er eigenlijk mee? Als ik met iemand uit de klas praat, hoor ik hem of haar meestal iets terugzeggen. Iemand uit mijn klas kijkt me aan en ik kan zien wanneer hij of zij mij begrijpt. Dan vind ik het leuk als hij of zij met me meepraat. In het beste geval begint mijn klasgenoot zelf over een onderwerp. Dat is toch praten?

God zegt niets terug. Hij praat in elk geval niet zoals iemand uit mijn klas. Ik hoor geen woorden van God in mijn oor. Bidden is dus iets anders dan gewoon praten, zoals we elke dag doen.

Ik denk dat we het ook anders kunnen zeggen. Het lijkt dan misschien wel het meest op wat de clown Bassie altijd zei: "Even aan de binnenkant van mijn ogen kijken." Dan keken we met hem mee en zagen we waar hij bang voor was, wat hij allemaal kon kiezen, wat er mogelijk was om samen met Adriaan te doen. Zo leerden we die gekke Bassie wat beter kennen.

Zou dat ook bidden kunnen zijn: even aan de binnenkant van mijn ogen kijken? Dan neem ik even de tijd om na te denken over wat ik spannend vind, waar ik om moet huilen of lachen, over de mensen die hulp nodig hebben. Je kunt het ook hardop zeggen. Want, als ik goed kijk, zit er heel veel achter mijn ogen.

*Bron: Hoi, wat denk jij? Kleine en grote vragen van en voor tieners.
Erik Renkema, uitgeverij Narratio, ISBN 978 90 5263 831 7 prijs € 7,50*