

Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl



Zaterdag 16 mei 2015

(59e jaargang, nr. 7)

Zondag 17 mei

10.00 uur kand. S. Honing, Huizen

Collecten : 1^e Nederlands Bijbelgenootschap; 2^e kerk;
extra uitgangscollecte voor **NEPAL**

Oppas : Yannick Sebukozo – Lisette van Dulken

Koffie : Bia van de Meent

19.00 uur ds. P.H. Zaadstra, Kockengen

Collecte : diaconie

Zondag 24 mei Pinksteren

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Zending, Kirgizië ; 2^e kerk

Oppas : Nieske Veldhuisen – Joas van der Linden

Koffie : Janda van Zadelhoff

Zondag 31 mei

10.00 uur ds. G. van Meijeren, 's-Graveland

Collecten : 1^e werelddiaconaat; 2^e kerk

Oppas : Jolande Tinholt – Martine Samplonius

Koffie : Kees Creemer

Zondag 7 juni Viering Heilig Avondmaal *m.m.v. de cantorij*

10.00 uur ds. A.S. de Winter

Collecten : 1^e Wilde Ganzen; 2^e kerk

Oppas : Henk den Hartog - Lisette van Dulken

Koffie : Ria Vedder



RONDOM DE DIENSTEN

Themadienst over God, geloof en geweld.

Zondag 10 mei ging de dienst over de vraag: *Hoe hangen God, geloof en geweld samen?* Je krijgt (of hebt) tegenwoordig vaak de vraag: Hoe kan het toch dat geloof en religie zo vaak leiden tot geweld? Berichten over de IS doen je schrikken. Maar ook in het Oude Testament staan teksten met een gewelddadig karakter. Hoe interpreteer je zulke teksten? Welke antwoord geef je iemand die je de (terechte) vraag of opmerking geeft: Jullie geloof leidt tot veel geweld... De hand-out met uitleg die bij de dienst gebruikt werd kunt u nalezen op de Facebookpagina van de Protestantse Gemeente Nigtevecht. De dienst is (helaas) niet na te luisteren op internet, maar de teksten zijn op te vragen bij ds. Arie de Winter.

Ik maakte in de voorbereiding gebruik van twee boeken die ik graag tip voor wie zich nog meer wil verdiepen in dit onderwerp:

- *In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici* (Tim Keller, 2009) en dan hoofdstuk 4 'De kerk is verantwoordelijk voor heel veel onrecht'
- *Hete hangijzers. Antwoorden op 17 kritische vragen aan het christelijk geloof* (Martine van Veelen & Cees Dekker, 2010) en dan hoofdstuk 3 'Kan een God van liefde geweld gebruiken?'

Komende diensten

Op **Hemelvaartsdag**, donderdag **14 mei 9.30 uur**, buigen we ons over Handelingen 1:4-26. Daar lezen we over Jezus' hemelvaart en de aanstelling van een nieuwe apostel die de plaats van Judas inneemt.

Op zondag **24 mei 10.00 uur** vieren we het **Pinksterfeest**. Het is het feest van de inspiratie en vernieuwing. Gods geest schakelt mensen in om zijn werk, in zijn geest op te pakken. Zo werken ook wij als gemeente door aan Gods plan voor de schepping en de wereld. We lezen Genesis 1 en Handelingen 2:22-42 en het thema van de verkondiging is: *de Heilige Geest brengt je tot leven*.

Op zondag **7 juni 10.00 uur** is er een dienst waarin beleving een belangrijke rol speelt. We vieren **Avondmaal** en proeven in brood en druivensap of wijn Gods genade. We ervaren gemeente-zijn door samen aan één tafel te gaan. En we beluisteren en bezingen in liederen ons geloof. De **cantorij** zal haar medewerking verlenen en dat belooft een indrukwekkende viering te worden. De verkondiging heeft het thema: *de Heilige Geest zuivert en geneest* en is naar aanleiding van Handelingen 19.

Op de overige zondagen gaan er gastvoorgangers voor die elk op hun eigen manier het Evangelie zullen uitdiepen en toelichten. Die diversiteit past bij het geloof in een God die rijk en veelzijdig is. Vanaf Pinksteren tot en met de maand augustus zullen er geen avonddiensten in onze gemeente gehouden worden. Die zijn er wel in onze buurgemeenten, voor wie dat wil.

Themadiensten over de Heilige Geest.

Eén van de bijbelkringen dacht dit seizoen na over wie God als Heilige Geest is en hoe hij werkt in ons leven. Zoals het op elke bijbelkring gaat, leidt dat tot goede persoonlijke gesprekken met elkaar. Je leert elkaar anders kennen en je groeit in geloof. Deelnemen aan een kring is een aanvulling op het bezoeken van de kerkdiensten! Daarom aan wie nog niet meedraaide in een kring; *gun jezelf in het nieuwe seizoen ook eens deze ruimte in de agenda.* Het is namelijk niet: 'weer een afspraak erbij', maar een rustmoment van waaruit je andere bezigheden opnieuw kunt belichten.

Deze bijbelkring wilde graag ook in de kerkdienst samen nadenken over God als Heilige Geest. Dat doen we in een aantal diensten vanaf Pinksteren en elke keer lichten we één eigenschap van de Heilige Geest toe. Dat zal zijn: De Heilige Geest (1) brengt je tot leven, (2) zuivert en geneest en (3) wijst de weg. Geloofsvernieuwing, heling en inspiratie komen daarin voorbij. Ook over vrucht en gaven van de Geest valt veel te zeggen. Wellicht vul ik daar de zomerzondagen mee.



Groothuisbezoek maandag 8 juni

Op D.V. maandag 8 juni is er een groothuisbezoek en Johan en Ina Boshuizen (Dorpsstraat 174) hebben hiervoor hun huiskamer aangeboden. Bij een groothuisbezoek leer je elkaar beter kennen bij wat koffie. En wordt er een onderwerp besproken dat velen interesseert. Deze keer is dat 'De kunst van het loslaten en in gesprek blijven'. Daarmee richten we ons op ouders en grootouders van wie kind(eren) niet meer (actief) betrokken zijn bij de kerk en/of het christelijk geloof. Het kan je bezighouden: 'Waarom gelooft de één wel en de ander niet?, Hadden we als ouders en gemeente onze kinderen meer kunnen betrekken bij het geloof? Hoe blijf je op een goede manier verbonden met je (klein)kind en is daarbij ruimte voor het geloof?'. Het samen delen van goede ideeën, zorgen, verdriet en hoop geeft verbinding en moed voor iedereen.

Het groothuisbezoek staat natuurlijk ook open voor alleenstaanden, mensen zonder kinderen of gezinnen waarbij de kinderen wel betrokken bleven. De avond wordt geleid door de ouderlingen en de predikant.

Wilt u zich even opgeven bij ouderling Bert Letteboer of ds. Arie de Winter zodat we een idee hebben met hoeveel we zullen zijn?

Bert Letteboer: a_letteboer@tele2.nl of 0294-251629

Ds. Arie de Winter: dsariedewinter@gmail.com of 06-17540812

Hartelijke groet, ds. Arie de Winter

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

Ochtend 19 april	€ 68,22	Stand kozijn: ongewijzigd € 1514,94
Ochtend 26 april	€ 47,70	
Ochtend 3 mei	€ 78,38	
Avond 3 mei	€ 36,50	

Met een vriendelijke groet, Hans van Dulken

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk. Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Collecten

Ochtendcollecte	19 april	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€ 81,47
Avondcollecte	19 april	Plaatselijk bijzonder kerkwerk	€ 53,30
Ochtendcollecte	26 april	St. Bartimeus	€ 65,50
Ochtendcollecte	3 mei	Missionairwerk	€ 70,30

STEUN NOODHULP AARDBEVING NEPAL

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Zo ook voor Nepal, dat zaterdag 25 april zwaar getroffen is door een aardbeving van 7.9 op de Schaal van Richter. De grootste aardbeving sinds 80 jaar. De ravage is groot. Miljoenen mensen zijn getroffen door de ramp. En het dodenaantal loopt in de duizenden. Gebouwen zijn ingestort, huizen verwoest en wegen en voorzieningen zwaar beschadigd. Vele mensen zijn hun geliefden verloren, zijn afgesneden van de buitenwereld en moeten zich zien te redden. Ze slapen in de open lucht en zijn bang terug te keren naar hun huizen door de sterke naschokken van de afgelopen dagen. Door het bergachtige gebied zijn veel dorpen zeer moeilijk te bereiken voor hulpverleners.

Kerk in Actie en de Samenwerkende Hulporganisaties zien naar deze mensen om. Er is veel geld nodig om de mensen te bereiken en van de eerste levensbehoeften te voorzien.

*Daarom vragen wij uw steun, geef een gift bij de extra uitgangscollecte op zondag 17 mei. **Alvast heel hartelijk dank!***

Met vriendelijke groet, de diaconie, Corry Hennipman

DIVERSEN

Sam's kledingactie

Kledinginzameling voor Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood.

De kledinginzameling voor Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 25 april j.l. in Nigtevecht is gehouden, heeft 550 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Met het aantal opgehaalde kilo's worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam's Kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl.

De vrijwilligers van Sam's Kledingactie zijn van plan om volgend jaar weer een kledinginzameling te organiseren. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu kleding hiervoor te bewaren.

Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, dan kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar tel. 073-6871060 of kijken op www.samskledingactie.nl.

COMMISSIES

Zendingscommissie

Logos Hope

In het vorige contactblad was - door problemen met de kopieermachine - alleen het reactieformulier maar niet de nieuwsbrief (over de Logos Hope) van Marjet en Matthijs Hoogendoorn toegevoegd bij het contactblad. Nu zijn beide bijgevoegd. Mocht u de nieuwsbrief in uw mailbox willen ontvangen, dan kunt u dit via het reactieformulier doorgeven. *Namens Matthijs en Marjet, de redactie*

Wie loopt er mee met "De Wandelende Tak"?

Stichting " Heil des Volks" organiseert regelmatig een bijzonder wandeling door Amsterdam die de naam "De Wandelende Tak" heeft gekregen.

Sommige gemeenteleden hebben deze wandeling al een keer of gedeeltelijk gemaakt. *Wanneer je met een groep aan deze wandeling mee wilt doen moet je je ruimschoots op tijd opgeven. De zendingscommissie heeft daarom voor onze gemeente op zaterdag 19 september vast gereserveerd.*

Door een gids die de stichting van binnenuit kent, wordt u rondgeleid langs de projecten van Tot Heil des Volks. Doel van de wandeling is u zo dicht mogelijk bij hun werk te brengen. We hopen dat u bemoedigd wordt door de getuigenissen die u hoort. Amsterdam leert u kennen als een bruisende stad met een donkere rand. De route start bij het Centraal Station. We wandelen eerst naar de Jordaan, waar het werk van Tot Heil des Volks in 1855 begon. Na een kopje koffie en een kennismaking met het werk wandelen we verder naar de Shelter City voor de lunch. Op deze plek aan de rand van de wallen hoort u over het werk van Scharlaken Koord.

De tijdsindeling is als volgt:

- 10.00 uur start
- 11.00 uur koffiepauze in de Jordaan, presentatie over diverse projecten
- 13.00 uur lunch in de Shelter Jordan
- 15.30 uur koffiepauze in de Shelter City/ presentatie over Scharlaken Koord

We begrijpen dat het nog erg vroeg is om je nu al op te geven. Het aantal deelnemers kan echter niet te groot zijn. Daarom is het goed om er nu al over na te denken en je eventueel op te geven voor deze wandeling bij iemand van de zendingscommissie.

Hartelijke groet Ellen, Eveline en Janda

Collecte bestemd voor de gemeente in Kirgizië

Op **eerste Pinksterdag, 24 mei**, zal de collecte bestemd zijn voor de gemeente in Kirgizië waar Henk en Annica verschillende jaren hebben gewoond als zendingsechtpaar. *Tijdens de dienst zal er een live verbinding zijn met de Heer Narsbek uit Kirgizië die ons in het kort iets zal vertellen over zijn gemeente.*

Wanneer u een speciale vraag heeft aan de Heer Narsbek kunt u die van te voren doorgeven aan Henk van de Roest.

AGENDA

Iedere donderdag, 12.30 -13 uur, **Voedselbank** Weesp, spullen brengen

Donderdag 14 mei, hemelvaartsdag, 7 uur, **dauwfietsen en ontbijt**

Maandag 8 juni, **groothuisbezoek**

Woensdag 8 - vrijdag 10 juli, **Vakantie Bijbeldagen**

Zaterdag 19 september, 10 uur, Amsterdam CS, **De Wandelende Tak**

BIJBELLEESROOSTER

mei		29 vrij	Psalm 110
18 ma	Hooglied 6:4-12	30 za	Handelingen 2:29-42
19 di	Hooglied 7:1-6	31 zo	Psalm 150
20 wo	Hooglied 7:7-8:4		
21 do	Hooglied 8:5-14	juni	
22 vrij	Handelingen 1:1-14	1 ma	Handelingen 2:43-3:10
23 zat	Handelingen 1:15-26	2 di	Handelingen 3:11-26
24 zo	Handelingen 2:1-13	3 wo	Handelingen 4:1-12
25 ma	Psalm 68:1-11	4 do	Handelingen 4:13-22
26 di	Psalm 68:12-24	5 vrij	Handelingen 4:23-31
27 wo	Psalm 68:25-36	6 zat	Psalm 130
28 do	Handelingen 2:14-28	7 zo	Marcus 3:20-35

LAAT JE TONG
TIJDENS HET
BIDDEN, JE HART
NIET VOORBIJ
PRATEN

visje
www.visje.nl

COLOFON	COPIJ
<p>Het Contactblad verschijnt om de drie à vier weken op zaterdag, en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestantse gemeente wonen.</p> <p>Verschijningsdata van het Contactblad 2015 : 27 juni (vier weken), 25 juli, 15 augustus, 5 en 26 september, 17 oktober, 7 en 28 november en 19 december</p>	<p>Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op :</p> <p style="text-align: center;">Zaterdag 19 juni 2015</p> <p>Kopij graag inleveren uiterlijk op : 10 juni</p>
<p>Redactie Contactblad: Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen, Christa Lampe.</p> <p>Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail</p> <p>Kopij KidsCorner: inleveren bij Christa Lampe, graag per e-mail</p> <p>Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Mw. D. Schoonhoven</p>	<p style="text-align: center;"><i>Financiële bijdragen</i> voor de kostenloze verspreiding van het CONTACTBLAD zijn van harte welkom!</p> <p>U kunt deze storten op de rekening van : het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder vermelding van 'Contactblad', op giro: NL 30 INGB 0000519303</p>



Liturgische kanttekening

Eerdere liturgische kanttekeningen zijn verzameld in: *Het Geheim* verbeelden. *Spelen met liturgie en rituelen inspiratie voor godzoekers*. Jan de Jongh. Uitgeverij Narratio 2011. ISBN 978 90 5263 799 0 prijs € 29,50.

Pinksterduiven

De Apeldoornse Samenwerking van kleine Gereformeerde kerken biedt op haar webplaats een grote keus aan van 'bijbelgetrouwe kleurplaten'. Daaronder een Pinksterduif, waarmee de kinderen van de nevendienst kunnen knutselen. Het verhaal van het ontvangen van de Geest in de Bijbel (Handelingen 2) kent een aantal symbolen: vuur, wind, merkwaardige taal voor de vele volken, maar geen duif. Waar komt die duif op Pinksteren vandaan? Is die wel bijbelgetrouw?

Die duif komt uit het verhaal van Jezus' doop. Zij verbeeldde daar het 'neerdalen' van de Geest op Jezus, want volgens Jesaja 11:2 zal op de Messias de Geest van JHWH rusten. Al heel vroeg werd daardoor de Geest in de christelijke iconografie gesymboliseerd door een duif. Kunstenaars gebruikten haar in hun verbeeldingen van centrale bijbelse verhalen: de aankondiging van de zwangerschap van Maria, Pinksteren (zie afbeelding uit 1427), het scheppingsverhaal (de Geest boven de oervloed) en de Drievuldigheid. De duif werd ook symbool van het herrezen leven na de zondvloed en in het verhaal van Jona in de vis.

Liturgisch gerei kreeg soms een duifvorm: een bronzen duif als oliehouder voor zalvingen, een duif als olielamp bij het doopvont, en in Frankrijk een duif als hostietrommel (pyxis). In de catacomben bij Rome is vaak een zieleduif als symbool van de ziel, die opvliegt naar God, afgebeeld.

Opleuken van Pinksteren

Nu de vieringen van de kerken vooral op Pinksteren geen massa heilbegerigen meer trekken, verleidt dat volgens mijn krant sommige voorgangers om eigentijdse elementen in hun vieringen te introduceren: van de Top 2000, applaudisseren, projectieplaatjes tot opzwepende liederen met beat.

Ik keek eens naar de Pinksterduiven op internet en ontdekte dat dit fenomeen al in de middeleeuwen bestond. Ook vroegere generaties deinsden niet terug voor creatieve vondsten. Voor hen die iets geheel 'nieuws' zoeken, dat overigens al eeuwen geleden werd gecanoniseerd, levert dat een aantal interessante ideeën op.

Tijdens het zingen van het pinksterlied *Veni Sancte Spiritus* liet men een houten duif vanuit het gewelf neerdalen. Toen dat geen opzien meer baarde, liet men gloeiende vlaspluisjes, brandende touwtjes (Diest), poetskatoen (Luik), rozenblaadjes of rode papiersnippers op de gelovigen neerdwarrelen. Het neerdalen van deze 'vurige tongen' liep soms faliekant af voor kleren of kerkgebouw.

Heel origineel was om niet-geconsecreerde hosties als strooigoed tussen de mensen te werpen. De mensen verdrongen elkaar om ze te bemachtigen, omdat ze geloofden dat ze bescherming boden tegen kwalen en *boze* geesten, wanneer je ze bij deuren en schoorsteenopeningen plakte. Intussen stommelden de misdienaars om de drukte van Pinksteren zo echt mogelijk te maken.

Op sommige plaatsen gebruikte men geen houten maar een levende duif. Die zat meestal aan een touw vast, waardoor ze boven de hoofden van de mensen kon cirkelen. In Italië kwam men op het originele idee om een speelgoedduif met een vlam over een speciaal aangelegde rail van achter naar voren in de kerk te laten vliegen. Die vlam liet dan in het koor vuurwerk ontploffen.

Jan de Jongh

De liturgiegeschiedenis levert veel op 'ter leringe ende vermaeck'.

Ik wens u allen een gezegend Pinksterfeest met of zonder originele vondsten. Ter leringe herinner ik er daarbij aan, dat de Geest van vrede en gerechtigheid volgens de profeet Joël en de apostel Petrus (Handelingen 2:17 e.v.) is uitgestort op *alle vleesch* of volgens de Nieuwe Bijbelvertaling: op *alle mensen*. Dus niet alleen op christenen of heiligen. De Geest waait immers waarheen hij wil: naar kunstenaars, milieuactivisten, hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en vooral naar veel gewone mensen ... te veel om op te noemen. Laat dat meer dan voldoende zijn om Pinksteren dankbaar te vieren.



Andante ♩ = ± 76 I. Koor 1 st.; 2. Allen (koor 4 st.):

A
Refrein: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer le - ven, dan maakt Gij uw schep-ping weer nieuw.

S
A
Refrein: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer le - ven, dan maakt Gij uw schep-ping weer nieuw.

T
B